

Vraag het aan Morya

Levenslessen



De engelen zijn ook in jouw leven

“Het is belangrijk dat je weet dat de spirituele weg voor ieder mens uniek is, anders kan je de fout maken in jaloezie te vervallen en dat remt je in je ontwikkeling.

Je moet nooit jaloezie zijn. Wanneer iemand zegge een ontmoeting beleeft met de engel in een bepaalde staat van waarneming, visioen, droom, meditatie of in het gewone dagbewustzijn, dan moet je weten dat je dat ook kan hebben, al kan je je op dit moment niet voorstellen hoe dit zou kunnen.

Engelen bestaan en zelfs al kan je ze niet ervaren, dan moet je toch weten dat ze daar zijn, ook in jouw leven.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen”
(uit hoofdstuk 7: ‘Groepen wereldwijd: een gebed voor de Aarde’) © Mayil.com